

Programtips inför nästa hajk:

Jakten på godisrånarna

”Har ni hört på radion? Det har skett ett stort rån av en godisbutik ute i Hindås. Det var tydligen en maskerad rånare som fick med sig stora mängder godis vid rånet. Polisen sa på radion att han nu gömmer sig i skogarna runt omkring. Eftersom scoutstugan vi ska till ligger i närheten måste vi vara försiktiga”.

Förväntansfulla scouter och föräldrar samlade vid scoutstugan på fredag kväll för avfärd mot helgens hajk. Vi kör i samlad trupp upp till Hindås och stället som heter ’Hajkås’.

Vi samlas på macken för att gemensamt ta oss till stugan och råkar av en händelse få syn på en lapp som hänger där med beskrivning av rånaren, att han är farlig och troligen försöker gömma sig själv och sitt byte i skogarna runt omkring. Stämningen är lite spänd men samtidigt förväntansfull, ”Är det här verkligen på riktigt?”. Samtidigt kör två polisbilar förbi macken med påslagna sirener och naturligtvis är de på jakt efter godisrånaren.

Väl vid stugan låser vi upp och scouterna springer upp på andra våningen där de skall sova men kommer snart ner igen. ”Martin, Martin, det ligger en tom sovsäck där uppe med massa godispapper omkring och en rånarluva, och fönstret står öppet med ett rep som hänger ut!” Konstigt, svarar vi, han måste ha blivit skrämmd när ni kom och gett sig av i all hast. Den kvällen går vi inte utanför stugan mer i mörkret.

Rånaren har uppenbarligen gömt sitt byte så att inte polisen ska kunna hitta det. För att själv kunna hitta det har han lagt ut en massa spår och tecken som är svårtydda. Först hittar vi ett schiffer på övervåningen. Sen har han satt ut en massa snitslar i skogen som tar flera timmar att följa, men tyvärr går de bara tillbaka till stugan. Under spåret hör vi ett antal gevärsskott inne i skogen och undrar vem som skjuter på vem i den här spännande jakten.

Det är först under kvällen när det blivit mörkt som vi hittar ett reflexspår som vi kan följa. Vi är alla mer eller mindre skraja men vågar i samlad trupp fortsätta. Plötsligt upphör reflexerna men istället verkar han ha tappat en massa popcorn på marken och med hjälp av dem hittar vi till slut skatten.

Till allas förtvivlan är den dock låst med flera hänglås. Men under söndagen hittar vi på flera raffinerade sätt även de nycklarna och lagom till avslutningen kan vi öppna skattkistan och hitta godiset.

På vägen hem i bilen pratar vi med en av föräldrarna. Hon har, helt seriösa, synpunkter på nyhetsutsändningarna i radions P1. Hon har nämligen lyssnat på nyheterna hela helgen för att få höra senaste nytt om godisrånnet...

Martin Rådbo